

“De Symfonie van Grootva”

Onder de vleugels van de Heilige Drievuldigheid-parochie in Borgerhout, richten in 1929 een viertal vrienden het **Symfonieorkest “Onder Ons”** op. Ze hebben de hand kunnen leggen op muziek-partijen uit het repertorium van de toen ontbonden symfonie van de Sint Augustinuskring.

Na een paar jaar is het aantal leden al tot boven de twintig gegroeid. Ze repeteren in een zaaltje palend aan de (intussen verdwenen) ‘Gitschotel’ op de hoek van de Gitschotellei en Bikschootelaan en geven tot 15 opvoeringen per jaar. Ook op liefdadigheidsfeesten wordt gespeeld en jaarlijks worden er carnavalavonden verzorgd met parodieën op gekende stukken.



Leonard Janssen is een erg goede pianist. Hij wordt lid van de symfonie. Wanneer precies is ons niet bekend, ergens in de tweede helft van de 30er jaren. Ook zijn dochter Els Janssen zal een tijd bij de Symfonie cello spelen.

Na de oorlog in 1945 neemt pianist Leonard Janssen het dirigeerstokje over. Er wordt veel opgetreden, ook voor de radio en talrijke gekende solisten worden begeleid.



*Het Symfonieorkest “Onder Ons” (ergens in de periode 1945-1950)
Vooraan, rechts van de pastoor, zit dirigent Leonard Janssen*

Uit een brief die Albert Barentsen in augustus 1946 vanuit Antwerpen naar Logne stuurt:

Verder niets dan voor volgende heer! Ik laat nu het woord nog aan Elza. Op 't oogenblik zit ik hier aan tafel bij Elza thuis met Mad. Janssen. (Grootmoeder en tante Phil zijn al naar bed en Vader is gaan repetereen met de symphonie waar hij chef van is). Ik heb de

Grootva Leonard is de dirigent...

In 1952 verhuist de familie Janssen van de Langstraat in Borgerhout naar de Lange Lozanastraat in Antwerpen en neemt Leonard ontslag uit de Symfonie.

Van één van de jaarlijkse carnavalavonden die de Symfonie verzorgt met parodieën op gekende stukken, bestaan nog een paar oude foto's (ergens eind 30-er jaren) :



Leonard (in het centrum) is de god Bacchus.



Geleidelijk wordt het alsmear moeilijker om een volledige bezetting te handhaven en wordt het orkest herleid tot een klein strijkorkest dat nog altijd de naam "Onder Ons" draagt en gevestigd is in Berchem.
